

Internationalt



- 278** internationalt verdensspejder-centre
- 279** Norden
- 280** spejd i andre lande
- 281** Tænkedag spejderhjælpen
- 282** u-land/i-land Sudan
- 283** fadderskab
- 284** jamboree spejderpas pennevenner



Spejderbevægelsen er international



Alle spejdere i verden har samme motto: VÆR BEREDT. En englænder siger: Be Prepared, og i Sverige lyder det: Vår Redo. Indholdet er det samme på alle sprog: Vær opmærksom og vær parat til at yde dit bedste. Emblemet er for drenge-spejdere den franske lilje og for pigespejdere det irske treklover.

Indholdet af spejderlov og spejderløfte er fælles for alle spejdere i verden. Baden-Powell udformede lov og løfte i 1908 på baggrund af gamle

Verdensspejdercentre

Rundt om i verden findes der et antal spejdercentre, der er åbne for spejdere fra hele verden. De fire af disse ejes af WAGGGS. Det femte hører under WOSM, det er det selvvejende center Kandersteg i Schweiz. Dette center har adskillige år på bagen og tilbyder skitræning, bjergvandring og diverse internationale spejderaktiviteter til både drenge og piger. Kun få timers bjergvandring herfra findes Our Chalet, som ejes af WAGGGS. Dette center tilbyder stort set den samme type aktiviteter som Kandersteg, men er primært for piger. Drengene er dog også velkomne.

I London ligger Olave Centre, som er opkaldt efter Lady Baden-Powell, hvis fornavn var Olave. Centret består af World Bureau (pigernes verdenskontor) samt Pax Lodge, som åbnede i marts 1991. Med åbningen af denne sidste etape opfyldtes et stort ønske om igen at kunne tilbyde moderne faciliteter for alverdens pigespejdere til seminarer og konferencer.

Desuden tilbyder Pax Lodge plads for studerende og andre, der skal opholde sig i London i længere tid.

Et andet verdenscenter er beliggende i Indien, nemlig Sangam, der ejes af WAG-

GGs. Her koncentrerer man aktiviteterne om at opleve Indien og udføre større projekter for indiske børn, men selvfølgelig har centeret også internationale spejderaktiviteter.

Endelig findes der et af WAGGGS's centre i Mexico: Our Cabana, der ud over de internationale aktiviteter arbejder en del med traditionelt håndværk og folklore. På centeret udføres også serviceprojekter for mexicanske børn.

For alle centrene gælder det at man kan få mere detaljerede oplysninger om dem på korpskontoret, hvor man også kan få aktivitetsplaner og tilmeldingsblanketter.

Det er en rigtig stor oplevelse at deltage i en periodes program (ca 10 dage) på et verdensspejdercenter.



Our Chalet blev åbnet i 1932 for pigespejdere fra hele verden. Our Chalet ligger nær Adelboden i den schweiziske landsdel Berner Oberland.

ridderløfter, som væbnerne i middelalderen aflagde.

B.-P. tilpassede ordlyden til tidens børn og unge, og på samme måde tilpasses sproget også i dag.

Der er også nogle ydre kendetegn man vil møde overalt i verden. Det er uniform og spejderhilsen. Mange andre bærer uniform, men det trekantede tørklæde er et specielt kendetegn for spejdere.

Spejdere giver venstre hånd. Denne tradition stammer fra B.-Ps tid i Vestafrika. Her var

det skik at kaste skjoldet, som man holdt i venstre hånd og derefter gå frem med venstre hånden udstrakt til mennesker, som stoled på, og som man ønskede at slutte venskab med. Endvidere sidder den venstre hånd nærmest hjertet.

Spejderhilsen med tre udstrakte midterfingre symboliserer, ligesom bladene i trekløveret og liljen, lov og løfte. Ringen, dannet af tommel- og lillefinger, viser et verdensomspændende venskab, hvor den stærke beskytter den svage.

Norden

Norden er en fællesbetegnelse for Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige.

Færøerne hører udenrigs-politisk under Danmark ligesom Grønland, og det samme er tilfældet spejdermæssigt. Færøerne fik hjemmestyre i 1948, og opnåede i 1969 egen repræsentation i Nordisk Råd. Grønlands hjemmestyre blev lovfæstet i 1979 og er under stadig udvikling.

Åland hører under Finland, men fik i 1951 udvidet selvstyre, hvor den stedlige landshovding er den finske regerings kontakt.

Fra hvert af de fem nordiske lande samt Færøerne sender spejderkorpserne en mandlig og en kvindelig repræsentant til **Nordisk Samarbejdskomité**.

Den mødes én gang årligt og koordinerer de fællesarrangementer som er besluttet for de nordiske spejderkorps.

Der er tale om arrangementer, som laves i fællesskab fx kurser for ledertrænere, konferencer og ledertræning, samt projekter og ekspeditioner for seniorer. Beslutning om aktivitetsplanen træffes hvert tredje år på **Den Nordiske Spejderkonference**, der er besluttende organ for det koordinerede fællesnordiske arbejde.

Dette fællesnordiske organ modtager støtte til arrangementer og administration fra Nordisk Råds ungdoms- og kulturfond.

Herudover står det naturligtvis korpserne og deres afdelinger frit for at tage kontakt til og lave arrangementer sammen med spejdere i andre nordiske lande.

De internationale principper

Der er 25 millioner spejdere fordelt i mere end 110 lande i alle dele af verden. De anerkendte spejderkorps er organiseret i to Verdensorganisationer, WAGGGS (The World Association of Girl Guides and Girl Scouts) for piger og WOSM (The World Organization of the Scout Movement) som oprindeligt var for drenge, men nu også for piger.

For at et spejderkorps kan blive anerkendt af verdensorganisationerne, skal korpset acceptere den internationale spejderbevægelses grundlæggende principper og give udtryk for disse i sine love.

Desuden skal korpset være landsdækkende, selvstyrende, åbent for alle uanset race, religion og politisk overbevisning samt uafhængigt af særinteresser i øvrigt.

WAGGGS og WOSM har udtrykt de samme tanker på hver sin måde. Disse tanker kan sammenfattes sådan:

Den internationale spejderbevægelses grundidéer er at man som spejder har:

- **pligt mod Gud**, dvs vedkender sig åndelige principper og søger efter en åndelig kraft der er større end mennesket
 - **pligt mod andre**, dvs føler ansvar over for det samfund man lever i, er hjælpsom mod andre og praktiserer mellempfolkeligt venskab
 - **pligt mod sig selv**, dvs har ansvar for sin egen sundhed, udvikling, selvdisciplin og kreative tænkning
 - **respekt for alt levende**, dvs viser respekt for medmenneskers værdighed, færdes i naturen under hensyntagen til dyr og planter, og værner om naturen, der er en forudsætning for alt liv.
- Verdensorganisationerne stiller de enkelte medlemslande frit med hensyn til udformning af formål, lov og løfte, når blot de tilsammen udtrykker de fundamentale principper.
- Gennem tiderne har der været adskillige revisioner af ordlyden.

Spejd i andre lande

Man kunne godt tro at spejderarbejdet er ens overalt i verden – og at friluftslivet er det vigtigste element i alt spejderarbejde, sådan som det er i Danmark.

Vi kan mange andre steder genfinde mange af aktiviteterne fra DDS's arbejdsstof som fx woodcraft, førstehjælp, lejr- og pionering; men i adskillige lande indeholder spejderarbejdet en stor del socialt arbejde.

I **Italien** deltager spejderne i informationskampagner mod narkotikamisbrug blandt unge – og ikke mindst i den tredje verden lægges der vægt på det sociale engagement.

I **Mexico** opretter spejderne lokale "skoler", hvor de lærer landsbybørn at læse. Skolerne oprettes på steder hvor der ikke findes almindelige skoler eller hvor skolepengene ikke kan betales af de fattige landarbejdere.

I **Botswana** har spejderne opført læskure og offentlige toiletbygninger for de lokale myndigheder.

Spejderarbejdet udvikles forskelligt efter de forskellige landes behov og forudsætninger.

Dette er medvirkende til at gøre den internationale spejderbevægelse til en spændende organisation og bevægelse. Og overalt er lov og løfte det fælles grundlag.

Spejderbevægelsen i Danmark er i dag en af de største ungdomsbevægelser i landet, hvilket langtfra er tilfældet i de fleste andre lande.

Det internationale spiller en central rolle i spejderarbejdet, fordi det giver spejderne:

- en forståelse for og viden om forskellige kulturer og måder at leve på
- et syn på verden som et hele, hvor alle har brug for hinanden

- indsigt i hvor vigtigt det er at verdenssamfundet er baseret på retfærdighed frem for velgørenhed

- uddannelse til international samfundsborger.

Der kan hentes megen information og inspiration til det internationale arbejde i bøger som "Scouting Round the World" og "Trefoil Round the World". Det er også en god idé at tage kontakt med spejdere og andre der har været i udlandet i kortere eller længere tid. Endvidere kan man låne film og dias fra korpskontoret eller Statens Filmcentral.

"Spejd i andre lande" er et oplagt emne at arbejde med omkring Tænkedag, den 22. februar, men kan selvfølgelig tages op ved andre lejligheder også: spejderbesøg fra udlandet, indsamling af penge til Flygtningehjælpen, Spejderhjælpen, FN-dagen osv.



Tænkedag

Alverdens pigespejdere – og en god del drengespejdere – fejrer hvert år Thinkingday, Tænkedag, den 22. februar.

Dette er datoen for både Lord og Lady Baden-Powells fødselsdage.

Traditionen med at fejre Thinkingday startede da Ladyen på et tidspunkt kom med det glimrende forslag at man skulle gøre noget for økonomisk betrængte spejdere i stedet for

at sende hende fødselsdagkort i bunkevis.

Idéen udviklede sig til det vi kender i dag, nemlig at man sender Tænkedags-hilsener til uden- og indenlandske spejdervenner eller tænker specielt på dem denne dag, og desuden indbetaler et mindre beløb til Tænkedagsfonden. Man plejer at give et beløb pr år man har været spejder.

Tænkedagsfondens midler

går til start af spejderarbejde og til støtte til spejderarbejde især i den tredje verden.

En sådan indsamling kan være et fast indslag på gruppens tænkedagsmøde, men pas på at indsamlingen ikke bliver det væsentligste.

Det er trods alt vigtigere med nogle sjove – og samtidig oplysende – aktiviteter om internationalt spejleri.

Spejderhjælpen

Spejderhjælpen er en hjælpefond, der drives i et samarbejde mellem Det Danske Spejderkorps, KFUM-spejderne i Danmark, KFUK-spejderne i Danmark, Danske Baptisternes Spejderkorps og Dansk Spejderkorps Sydselsvig.

Hvert år i september måned afholdes „Spejderhjælpsugen“. Ideen er at alle Danmarks spejdere i denne uge påtager sig betalt arbejde og afleverer de indtjente penge til Spejderhjælpen. Pengene fordeles til forskellige udviklingsprojekter der hjælper syge, nødlidende og vanskeligt stillede børn og unge – især i ulandene.

Spejderhjælpen tjener mellem 1,5 og 2 millioner kroner om året. Målet er at hver spejder tjener mindst 30 kr i løbet af Spejderhjælpsugen gennem skopudsning på gågaden, bilvask foran butikscenteret, pudsning af cykler, græsslåning, børnepasning osv. Mange spejdergrupper laver fælles projekter, men grundlaget er stadigvæk den enkelte spejder, der udfører et arbejde for familien, naboer og venner, og får påtegnet sit „arbejdskort“ med arbejdsopgaven,



„lønnen“ og arbejdsgiverens underskrift.

Spejderhjælpens penge er blandt andet gået til støtte af et børnehjem og bygning af en sanselægeplads på en blinde-skole i Lesotho, bygning af landsbyskoler i Bangladesh, tilskud til AIDS-syge børn i Uganda, støtte til døvearbejde i Nigeria, aktiviteter for kræft-syge børn på Rigshospitalet og ferieaktiviteter for krigsramte børn og unge i Bosnien.

Spejderhjælpen udgiver hvert år forskellige idé- og informationsmaterialer. Der er produceret videofilm fra Lesotho og en film om 5 unge danskeres besøg blandt tigere, børnearbejdere og fattige i Bangladesh (1997 og 98). Materialerne kan rekvireres fra Spejderhjælpen via KFUK-spejdernes korpskontor (se adresse side 295).

Uland/Iland

Uland betyder udviklingsland – et land som er i økonomisk og social udvikling. Iland betyder industrialiseret land, man kalder det ofte for et udviklet land. Danmark hører til gruppen af ilande. De tre samarbejdslande som nævnes i det følgende, hører til gruppen af ulande. Forholdene er meget forskellige i de to typer lande, og årsagerne til disse forskelle er omfattende.

Om ulande kan generelt siges:

- de fleste ulande har været europæiske kolonier
- en lille rig, overklasse har magten og er ikke interesseret i at dele den
- der mangler penge til at sætte arbejde i gang
- mange multinationale selskaber har en overvældende magt over for landets regering og de nationale magtcentre
- skoleforholdene er dårlige
- social- og sundhedssystemerne er mangelfulde
- overbefolkningen stiger
- fødevarer af god kvalitet er for dyre for den almindelige befolkning.

DDS og ulande

DDS har tradition for at have et samarbejdsprojekt med et uland. Fra 1976 til 1983 var det Sudan, i 1989 startede samarbejdet med spejderne i Nepal, og fra 1995 i Ghana.

DDS's engagement og samarbejde med spejderkorps i ulande har flere formål. Ud over et ønske om at hjælpe og støtte udviklingen i samarbejdslandet, er målet også at give spejderne i Danmark mulighed for at øge kendskabet til spejdere og derved børn

og unge i andre lande. Gennem aktivitetsmateriale og ideer til spejdermøder kan man lære om fremmede kulturer og derigennem forstå baggrunden for handlinger og tanker i andre dele af verden.

Samarbejdet giver også mulighed for, at man kan møde udenlandske spejdere enten her i Danmark eller ved selv at rejse ud og opleve. Det personlige møde vil altid være den oplevelse som giver den største indsigt og forståelse. I DDS er der gode muligheder for interesserede ledere og seniorer at deltage i lejre i både Ghana og Nepal - samt i andre steder af verden.

Sudan

DDS's første egentlige ulandsprojekt startede i Sudan, hvor en kyllingefarm blev opført af danske og sudanesiske spejdere.

Efter nogle år besluttede man at starte et nyt projekt i den sydlige del af Sudan, nemlig en grøntsagsfarm. Formålet med projekterne var ikke kun opbygningen af farmene, men i lige så høj grad at øge den medmenneskelige forståelse i begge lande.

Begge projekter blev gennemført ved at der med jævne mellemrum – normalt en gang om året – var en dansk arbejdslejr for seniorer og ledere. Frem til 1983 var der også en dansk konsulent på stedet. Konsulenten havde det overordnede opsyn med opbygning og drift af farmene, samt med ledertræningen af de sudanesiske spejdere. De sudanesiske spejdere deltog hele tiden aktivt i opbygningen af farmene og senere i den almin-

delige drift.

Det var ikke kun kyllinger og grøntsager som blev resultatet af de to projekter. På farmen i Sydsudan blev der startet en et-årig lærlinguddannelse inden for landbrug, træ- og metalforarbejdning.

Også spiralpumpen blev udviklet under Sudan-projektet. Spiralpumpen er en pumpe der udelukkende drives af det strømmende vand i floden og derved kan fungere 24 timer i døgnet. På den måde sikredes kunstvandingen af markerne, således at grøntsagerne kunne gro og senere sælges. Interessen for pumpen var stor, og der blev oprettet en særlig værktødssektion til vedligeholdelse og reparation af pumperne.

De spiralpumper der blev fremstillet først i 80'erne på farmen, kører stadigvæk.

Både kyllingefarmen og grøntsagsfarmen er overdraget til de sudanesiske spejdere, som prøver at videreføre projekterne til trods for meget vanskelige vilkår på grund af den borgerkrig som har hersket i Sudan i mere end 10 år. Mange DDS'ere har i årenes løb været i Sudan - og mange holder stadigvæk kontakt med sudanesiske venner.



Nepal

Ud fra principperne "international forståelse", "global balance" og "naturpleje" har DDS siden 1989 samarbejdet med Nepal Scouts.

Samarbejdsprojekterne har primært drejet sig om sikring af erosionstruede områder gennem træplantning, etablering af drikkevandsforsyninger, samt latrinbyggeri udført på arbejdsleje med deltagelse af danske ledere og seniorer samt lokale nepalesiske spejdere og samtidig i nært samarbejde med lokale embedsmænd og håndværkere.

Desuden har der været fælles spejderaktiviteter med blandt andet udveksling af ledere samt deltagelse af 12 nepalesiske ledere og seniorer på korpsslejren Blå Sommer i 1994. Som et resultat af det tætte samarbejde gennemfører Nepal Scouts løbende arbejdsleje, hvor danske ledere og seniorer inviteres til at deltage og hjælpe med et konkret lokalt projekt.

Spejderhjælpen og Tænkedag har gennem flere år ydet økonomisk støtte til lokale spejderprojekter som en blindeskole, et spejderhus, bambus-, sy- og drikkevandsprojekter, samt til drift af en skole for mentalt handicappede.

I forbindelse med projektet blev et hæfte, Narim og Hera, med facts og aktiviteter for alle grene udgivet.

Udbredelsen af Nepalprojektet til spejdere og ledere i DDS er også foregået ved hjælp af omreisende teams, der rejste rundt til spejdergrupper i Danmark og lavede møder og foredrag om Nepal og den tredje verdens børn. Der blev også afholdt seminarer hvor der blev sat fokus på ulande og

deres problemer med Nepal som eksempel.

Ghana

I korpsets ulandsprojekt i Ghana samarbejdes både med Ghana Girl Guides Association, som kun er for piger, og Ghana Scout Association, som er for både piger og drenge.

Tiderne ændrer sig, og Ghana-projektet er selvfølgelig forskelligt fra tidligere ulandsengagementer på flere måder, idet man fx startede med at forsyne de to korpskontorer med computere, printere og kopi-maskiner, således at der kunne gives mulighed for at skrive og sende nyhedsbreve, informationer, aktivitetsideer mv ud til lederne i hele Ghana. Penge til portoen til at sende alle disse materialer ud skaffes ved at fotokopiere for andre.

Et af problemerne i de ghanesiske spejderkorps er at det er meget svært at holde kontakt til ledere rundt om i landet på grund af store afstande samt vanskelig kommunikation. I projektet indgår derfor også at der skal være rejsende ledertrænere i sving hele tiden. Ledertrænerens opgave er at rejse rundt til grupperne og støtte dem i spejderarbejdet. Desuden arbejder DDS på at støtte ghaneserne i at revidere samt genoptrykke det arbejdsstof, der findes.

I et udviklingsland som Ghana er en vigtig del af spejderarbejdet at hjælpe andre. Derfor ønsker ghaneserne at udbygge og udvikle deres nuværende ledertræningscentre til også at kunne fungere som tekniske skoler, hvor unge mennesker kan lære sig et håndværk og på den måde ska-

be sig en levevej. DDS støtter også Ghana i disse projekter.

DDS-grupper har støttet spejderne i Ghana på flere måder, blandt andet ved køb af patruljeudstyr efter Tænkedag 1995. To år senere blev der til Tænkedag fremstillet et hæfte "En international februar", der indeholder aktiviteter om Ghana. Pengene der blev indsamlet, anvendes til en skole i et fattigt kvarter, samt til et træplantningsprojekt i det nordlige Ghana.

DDS-grupper kan få vennskabsgrupper i Ghana, som man kan skrive sammen med – og måske møde en skønne dag. Så længe DDS samarbejder med Ghana, arrangeres der hvert år fælles leje i Ghana for spejdere fra de 2 lande. Formålet med disse lejre er først og fremmest at øge den internationale og medmenneskelige forståelse ved at mødes, samarbejde og lære hinanden at kende.



Internationale lejre

Mange spejderkorps inviterer spejdere fra andre lande til at deltage i korpslejre, division- lejre og lignende. Alle sådanne officielle invitationer til danske spejdere offentliggøres i bladene, således at alle har

mulighed for at tilmelde sig.

Oftentimes har danske grupper venskabsgrupper i andre lande, som man besøger og får besøg af, oftest for at holde en fælles lejr efterfulgt af privat indkvartering.

Det sker også at DDS udvælger en eller flere af de tilbudte lejre og sørger for ledere, således at spejderne kan tilmelde sig i mindre antal uden at hele afdelingen nødvendigvis er med.

Jamboree

Verdensjamboree

Verdensjamboreen er en verdensspejderlejr, der arrangeres hvert fjerde år for alle spejderkorps som er tilsluttet The World Organization of the Scout Movement (drenge-spejderen verdensforbund). I 1983 i Canada deltog for første gang piger fra blandede korps, der er WOSM-medlemmer – og derfor også piger fra DDS. I dag deltager der piger fra pige-spejderkorps der ellers ingen tilknytning har til den internationale drenge-spejderbevægelse, fx fra KFUK-spejderne i Danmark.

En verdensjamboree er en forunderlig og inspirerende blanding af en korpslejr og en ungdomsfestival, der tager form og indhold efter det land, der står for arrangementet.

Deltagerne skal være mellem 14 og 18 år og kunne begå sig på mindst et fremmedsprog.

I Danmark blander vi patruljerne med deltagere fra alle de danske spejderkorps.

Udover selve lejren arrangeres Home Hospitality og sightseeing i forbindelse med jamboreerne.

Den første jamboree afholdtes indendørs i London i 1923 og den første udendørs – altså den anden verdensjamboree – afholdtes på Ermelundssletten i Danmark.

I 1975 var de fem nordiske lande arrangører af den 14. verdensjamboree i Lillehammer i Norge.

Ordet jamboree siges at være en indiansk betegnelse for "mange krigere fra mange stammer, samlet til fredelig kappestrid".

Spejderpas

Spejderpas skal man have med sig ved spejder-rejser i udlandet. Det fungerer som et introduktionsbrev, der fortæller at man er medlem af et anerkendt spejderkorps.

Det erstatter ikke det almindelige pas, men fortæller kun at man er spejder.

Man får et spejderpas ved at udfylde et ansøgningsskema der påtegnes af divisionschefen før det returneres til korpskontoret. Med et spejderpas i hånden kan man nemmere skaffe sig bekendtskaber i fremmede lande.

Pennevenner

Ved jamboreer og andre internationale lejre er der rig mulighed for at knytte venskaber med spejdere fra andre lande og således føle sig som en del af det internationale spejderfællesskab.

Har man ikke mulighed for at rejse ud eller deltage i internationale lejre i Danmark, kan man få kontakt til en spejder i et andet land gennem DDS's pennevenne-postboks og ad den vej stifte bekendtskab med livet og spejderarbejdet uden for landets grænser.

Kuponer til ønske om pennevenner findes i korpsets blade.

